



## 2cv'er og knallerter på Fanø 2013

TREKANTEN VEST-OG SYNDERJYLANDS Citroënklub, har nu, for anden gang, afsluttet et arrangement på FANØ, nemlig: Minitræffet, for herboende og udefra kommende Citroën'er. Træffet startede fredag d. 21/07-2013 og sluttede søndag d. 23/07-2013.

Dette kunne denne gang, samle 8 stk. 2cv'er, en DS Citroën, også mere kendt som en ID 19. Der var også en C3'er med. Så der var repræsenteret biler fra 1973 og op til 2013.

Bilerne kom langvejs fra – der var to, 2cv'er fra Hannover, samt Midt og Nordjylland, Sydjylland og Fyn.

Vejret, ja det blev som metrologerne havde meldt, ret blandedt. Regn, rusk og godt vejr ind imellem bygerne.

Nå, men ud at køre, det skulle vi. Ud at at nyde den smukke natur, som vi jo har nok af herovre. Høre om de forskellige ting, som kunne give spørgsmål, når man, nu ikke har været her før. Fredagen afsluttedes med vinkel hygge, god grill mad, som man selv havde med og en liter benzin, hvorefter vi kunne tøffe videre til drømmeland.

Lørdag, ja der skete der noget ekstra. Her kom et par ÆLDRE knallerter. Selvfølgelig er Fanøs Knallert klub, repræsenteret – ikke mindre end af Præsidenten og Vicepræsidenten, som nok så majestætisk kom tøffende, selvfølgelig på hver deres FZ 50.

»Bommen« i Rindby, var været tidlig åben, så de kunne køre den lange vej, helt herved på Landevejen 43 i Sønderho, hvor de ventede for at tage godt imod Knallert klubben, fra fastlandet.

Ligesom Knallert klubben her på øen har et navn, (Fanø Suzuki FZ 50) så har klubben fra fastlandet det også: Sønderjyllands Veteran-Knallert-Klub Aktiv. Og Aktiv, ja det må man sige de er. Der mødte 61 gl. knallerter op – de væltede ind på gårdspladsen, det ville ingen ende tage, det var bare flot. Der var næsten alle modeller og årgange repræsenteret. Nogle var restaureret, så man troede de var helt nye og andre havde, pga. alderen, fået deres patina. Hver deres charme, må man sige. Der blev sparket dæk og fortalt historier. Men hold nu lige lidt, det var jo spise pause. Men der blev spist på Skifteholds maner, så snakken kunne fortsætte ufortrødent. Der var også mange, som besøgte Den Gl. Fiskemand, som selvfølgelig havde lune hjemmelavede fiskefrikadeller med, det var GUF og lå godt i maven. Den Gl. Fiskemand, han holder på Landevejen 43 til daglig hele sommeren.

En stor tak, til alle, både de fastboende og turisterne, som havde taget turen herved, for både at se arrangementet, men også kom med friske bemærkninger, samt kloge ord og en snak om, kan du huske dengang.

Efter Knallerterne havde fået lavet et lille sundheds-tjek, var de alle klar til at forlade Sønderho igen, det var et fantastisk optog. NÅ, men vi skulle jo videre, vi startede Citroëngerne op og tog til Nordby, hvor vi kørte, via Hovedgaden, ud til Strandvejen, videre til Fanøbad. Der skulle vi se på dragerne, som er storslående at kigge på, især når man havde mulighed for at tage Kalesjen tilbage og få vind i håret. Herfra gik turen så tilbage til Nordby, hvor vi landede på Fanø Tankstation/Bryghus. Der måtte vi også lige have aflagt et besøg, herefter gik turen til Sønderho og der var vinkel hygge og grill mad.

Musik skal der jo til, var der en Fynbo, der sagde. Så saksofonen, som et nyt instrument i Sønderho, blev taget frem og tonerne kom ud til alle. Måske var der lidt lavt til loftet, i den gl. Smedje, men det gik. Selv politiet måtte lige forbi, ved ikke om det var musikken på værkstedet, eller de mange 2cv'er i Sønderho, som var grunden til deres besøg. Vi fik lidt benzin og luft i ringene, reservehjulet blev også eftersat, men det endte ud i, at lyset måtte gå stille ud. Tændingen og musikken stoppede, selv om det skulle være en nat blandt de lyseste nætter på året. Herefter gik turen om til Camping Klitten, alting får jo en ende. På gå ben derom, det var en meget smuk tur, lidt lang, men en oplevelse i sig selv, med havet brusende i baggrunden.

Søndag morgen, lidt start besvær, fugten var jo også høj i weekenden, men alle kom godt i gang. Nogle havde forladt øen, nogle blev en dag ekstra, da de ikke helt fik det hele med.

Så tak til Fanøs natur, dens beboere, Camping Klitten og Færgeriet, for disse oplevelser, der kom ud af besøget. Men vi kommer igen til næste år. Vi ses.

Skulle du have interesse i at følge med i, hvad der mere sker i sommerens løb, så kik ind på vores hjemmeside. Skulle du have lyst, kan du også blive medlem af både Knallert og Citroën klubben, kontakt os, herfor:

**2CV Olesen, tlf.: 40 28 64 74**

**FZ 50, Per Bjerg, tlf.: 24 27 03 13**

**AKTIV, Arnfred Laugesen, tlf.: 61 79 06 26**

