

Fortælling om de 3 TRÆF, samt 3 ugers ferie i GYNGEHESTEN.

Turen starter med, at sige pænt farveller til HIPPIEN, OLESEN og FANØ.

Så går det ellers mod Nordby og med færgen over til fastlandet. Jubi, nu er det bare ned på motorvejen og så op på den store remskive, 70-90 km. I timen og det køre. Første stop er en tankstation og så ellers bare videre. Vi kommer over Lillebæltsbroen, lidt side vind, men ingen problemer. Videre over til den Store bro, her går det nu også nogenlunde, men med TELTVOGNEN på slæb, får vi lige rørt lidt i benzinen, det blæser også en hel PILIKAN og der er langt ned, uha, da da. Forlygterne lige ud, ikke kikke ned før vi er ovre, hvor der er fast asfalt under DÆKKENE. Puha, det gik.

Nu ud på de snoede veje, vi skal nemlig have fundet noget, som hedder Uleslev Strandcamping, her holder Sydhavsøernes Citroënger, nemlig sommer træf. Vi finder det og får at vide, der er nogle mærkelige mennesker, som er blevet gemt helt af vejen, nede i det yderste hjørne. Nå men vi slår i gang og tøffer stille ind på pladsen og sørme om vi ikke møder nogle, som vi kender.



En stor velkomst til os fra en Blå Citroën C5 (Steen Fjeldsøe) og Hystaden laver spektakel sammen med Hy- team, samt en Hyer som ikke var blevet døbt med navn. Der var også en meget flot, helt hvid Traction Avant. En C8 tøffer rundt om hjørnet, for at gøre plads for os, mange tak.

Men, der er **EN** vi ikke kender. Den kalder sig CACTUS, det må den nu selv om, vi får se hva' det er for en.

Lidt ør i fjederarmene, får vi os bakket ind på plads, endelig hvile efter en lang tur fra Fanø.

Næste dag blev en stor oplevelse, jeg fik lov at hvile og min schaufør, hund og bisidder, rendte rundt og HYGGEDE sig helt i VINKEL med De andre.



Der var lige en af os, nemlig ham CACTUS, som viser sig også at være en Citroën, han måtte arbejde. Men han er jo også helt NY. Han skulle køre frem og tilbage mellem 2 pinde og så skulle der måles afstande. Fantastisk godt arrangement og mange rare mennesker der, næsten kun sagde pæne ord og gik sent i seng.



Nå men alting får en ende og vi skal videre. Der bliver foldet et stort landkort ud på mit brystkasse, (motorhjælmen) alle stimler sammen og der bliver afstukket en rute af, med en sejltur indlagt i.

Dytte og trutte og så farveller. Tak til alle som var med. **(-Nå det var du ikke, prøv det.)**



Vi køre ned til Gedser og sejler til Warnemünde. Så er vi i Tyskland, vi skal køre langt, der må tankes helt op, det bliver jo lidt spændene om jeg kan tåle den Tyske benzin. Det går nu godt og vi kommer til en ny lille Campingplads, her skal vi være til i morgen og så går turen videre ned til Harzen. Der skal vi have fundet noget der hedder, Goslar og en SPADSMAGER som hedder BIMBO, rart vi skal ud og se nye ting og opleve en masse.

Ny benzin på, motor olien tjekkes, alt vel og vi er klar, op ad bakke og ned ad bakke, det er da helt vild.



Vi lander hos Bimbo om eftermiddagen og der bliver budt velkommen og det må man sige vi var, sikke en gæstfrihed. Vi får os bakket ind på en udvalgt plads, får slået op, ud og handle og tiden går mod hviletid, Tøffe, tøf og god nat fra min side af.

Bimbo havde, i den tid vi var ude at køre, haft fat i telefonen. Der kommer to 2cv'er fra Hanover i morgen, **dem** kender jeg. Men der kommer også en anden 2cv, den kommer vistnok fra Berlin af og der kommer også en Hyer, den har hjemme i Flensborg. Så nu skal der arrangeres et U orfisjelt minitræf, som Bimbo kalder det. Hyeren kommer først sidst på dagen og så er der fest.



Der skal skrives i Træfbogen og der byttes SPRINTLERVÆSKE, jo det bliver en god dag, vi har det godt alle, Chaufførerne med bisidderne hygger og den er helt i Vinkel, måske ikke retvinklet. De som ikke har været hos Bimbo, skulle prøve det. Det er en stor oplevelse, til små penge. Der er så meget at studere, for kreativiteten her, er så stor, at det bør I opleve.



Pipi langstrømpe er på sin hest, oppe på taget af hans garage, der er skæg og ballade i alle krogene. (kik i bladet der er en annonce derfra) efter 4 dejlige dage, trækkes pløkkene op og jeg får tjekket lufttrykket, samt olien. Moyn til alle og tusind tak fra Os.

Turen går nu videre over til Tjekkiet. Her tøffer vi lidt rundt til forskellige Campingpladser og ser en masse. En pragtfuld natur, ud og ind, op og ned, der ska sku gode svingarme og støddæmpere til, men det har jeg, så det køre bare. Mødte kun et par 2cver, en Hyer, men mange andre biler.

Næste mål er FYNSTRÆF. Med mellem landing i Lundeborg, så er den sidste dags køre tur ikke så lang og vi kan være friske, når vi kommer over til Højrupgaard Camping, hvor Fynstræffet afholdes.

Altid en lille udflugt, når vi er afsted, så hvorfor ikke køre en tur på visit, hvor hen? Jo, der er da Helmut i Haarby, ham må vi besøge og se hans nye værksted. Godt nok flot sygehus, (værksted) her kunne man godt få skiftet tændrør og olie med maner. Nå men vi kan jo ikke hænge her hele dagen. Helmut har jo travlt, ik' da.

Karen og Dan, dem har vi også adressen på i bagagerummet og den findes frem. Vi køre ad meget snoede veje, møder en enkelt 2cv, så der er da liv på Fyn. Kaffe og Hjemme bagt kage hos Karen og Dan samt en god sludder, vi ses til træffet og Dyt til jer.

Morgenstund og ned pakning fra Lundeborg, fugtigt vejr, men vi skal jo ikke så langt, det går.

Denne gang kom vi først til træf, der er ikke kommet en eneste. Der går ikke længe, så kommer Tanten rullende ind i sin bil med Campingvognen efter og han er klar, til en god og altid dybdegående snak, omkring Citroën og alle dens FINURLIGHEDER gennem årene.

Vi starter hårdt op, med en hyggestund med Tanten og så begynder der at komme flere kørende. Dejligt vi kom først og kan følge det hele, her på flade ringe. Der kommer mange og sørme om ikke Karen kommer der. Hun suser lige et par gange rundt om sig selv og ser ud som det skulle være således. Hun har bilen helt fyldt op med ting og sager, hun skal da vist have hjælp,,,, hvor er Dan? Nå men vi er jo alle friske, så der gives en hånd. Flaget bliver hejst, det flotte VINKEL flag i hvidt og rødt, smukt. Hvor er Dan? Han må da snart være her. Nå men der kommer flere og nu bliver Træffet åbnet og vi får en planche med en fisk og et nr. på, så er vi i gang. Hvor bliver Dan dog af, han burde være her. Der kommer biler fra Tyskland, Sverige, Danmark og os fra Fanø. Hvor bliver Dan af, han burde være her og hjælpe. Nu er det, da også lige meget, for vi kan da selv. Halløjsa da, der kommer Dan, han ser helt tilfreds ud, med det hele, pæne bukser og Vinkel Hyggeligt træf humør. Han er klar og Karen er glad igen.

Der er nu mødt ca. 20 biler op. Vejret arter sig nogenlunde, da.

Dans, sene ankomst, skyldtes, at han var ude og prøvekøre ruten til i morgen. Så det bliver spændene, hvad vi skal se. Men nu skal der arrangeres lidt aftensmad, skyllet ned med OKTAN et eller andet, lidt sprintler væske kan også bruges, det klare Ud synet.

Næste morgen, frisk hjemmebagt morgenbrød fra Karens bageri. Syltetøj fra forskellige egne, i både ind og Ud Land. Hertil skiveskåret ost, så kan det ikke være bedre. Kaffen, den havde vi nært glemmt, den første kande blev brygget kl. 6,30 og frem til kl. 11,00, så den var frisk.

Indkøbstur for de forskellige til aftenens komme og omveksling af penge, så træfgebyret kan betales. Hov, hov, det er ikke omveksling fra Danske til Fynsk valuta. Nej fra Svenske til Danske/Fynske.



Så kom tiden hvor vi skulle ud og køre. Opstillingen tog lidt tid, da der var mange der skulle køre sammen, men med hvem? Jo, det er sku ikke nemt, da alle bilerne gerne ville have selskab med. Men så er det afgang ud i den smukke Fynske natur, en fantastisk flot tur.



På turen var vi også på besøg i Grønderup. Det er her Mette og Erling er ved at bygge deres nye bolig, nemlig en Dome. Det var den runde globe, som var i Attraction 303 (sidste blad) Fantastisk byggeri, De har gang i, håber at se mere hertil senere. Tak for kikkene. Køreturen går herefter videre, ud forbi en sur mand, han mener vi skulle have anmeldt vores ankomst. Men når vi er på tur går det stærkt over de snoede veje. Så farveller til dig, sure mand. Vi skulle nemlig ud i det blå og have Karens Kaffe og hjemmebagte tærter. De var gode, men lidt fedtede, min chauffør sad næsten fast i rattet på GYNGEHESTEN og kunne ikke slippe. Det må da være sikkerhed, med begge hænder på rattet.

Nu er vi så landet hjemme på Campingpladsen og slapper af, inden vi skal have lavet sammenskudsgilde til Grillen. Der bliver sanset og dækket op til PIT OG PJATTE aften. Det blev rigtigt godt. Ida, Lars Erik samt det nye skud på stammen, kommer selvfølgelig også forbi, man er vel en rigtig Citroënger. Dansk 2cv center, havde endelig lavet en god handel og havde fået overskud i kassen, så i en ID 19 samt hans lille røde skurvogn, havde De fundet vejen forbi, rart nok.



Næste morgen, ikke så tidlig kaffe, men der var kaffe og regnvejr, så Øv, øv og tre gange ØV, nedpakning i våd tilstand, inden turen går hjem til Fanø igen.

På gensyn til alle som var med på disse 3 træf og selve turen i skrevet stand.

Kan kun sige, mød op rundt omkring og I vil opleve noget.

Der sker altid noget. Man først kan tænke tilbage på, når man har været med.

Fortælling fra GYNGEHESTEN, til alle jer og OLESEN, HIPPIEN som måtte blive hjemme på Fanø.