



7

### Tur, retur til 2cv Fødselsdags træf, i HA NOVER d.16-18. maj

Ja, så gik den første tur fra Fanø, til 12. Geburtstagstreffen hos LaDeuche 2cv- Club ved Hannover. Mette og jeg havde sidste år besøg, til Fanø Minitræf, af fire personer som kom i 2 2cver. De var fra en 2cv klub i Hanover og de inviterede os efterfølgende, til at besøge deres træf. Med fuld benzin tank, drog vi afsted. Det var et fantastisk vejr og solen skinnede, Kalesjen var slået tilbage. Turen gik ud på de små veje, ned gennem alle rundkørslerne, videre over til Glückstadt hvor vi tog med færgen til Wischhafen. Det var en fantastisk tur og vi ankommer rimeligt tidlig, i en lille by Arnedorf, hvor træffet skulle være. Der var ikke kommet så mange andre, men det kom der. Vi mødte en hel masse med 2cv og snakken gik og vi blev taget rigtigt godt imod. Hygge og mange nye indtryk, af hvorledes et træf også kan laves. Der var en spændende Konvoj køretur ud i området, så vi fik også set en hel masse og mange fik set os.



Hvert år har de en udfordring, som er et tema, til alle deltagere. I år var der blevet lagt op til, at alle skulle være udklædt til selve festaftenen, lørdag. Så folk skulle komme, udklædte i FLAUWER POWER TØJ og det blev taget meget alvorligt. Det var rigtigt festeligt og stemningen blev HYGGE og helt i VINKEL, til langt ud på morgenen. Så søndag var der ikke rundstykker, så tidligt.

Herefter brød vi op og tog turen til Danmark og arbejdsdag, efter at have været sammen med en masse glade mennesker.

GYNGEHESTEN Fanø