

I år var der så dømt VENØTRÆF.

Det måtte være nu der skulle slappes af og spares på motorkræfterne.



Turen går fra Fanø, videre til Holstedbro. Her bor Hippien, jeg glæder mig til at se om den også spiller moderne heroppe, eller det kun er på Fanø. Der er den, nok så flot, åh hvor rart, jeg har lidt ekstra godt olie med, så vi skal bare hygge. Freja har jo også fødselsdag. Det tog også sin tid, men vi stod rigtigt rart, nede på parkeringspladsen og hyggede.



Næste morgen så gik turen til VENØ. Ud at sejle, hva faen, man nåede jo ikke engang at blive kølet ned, før man skulle starte. Det er skisme, ikke som når man skal hjem til Fanø. Der kan man da lige få sunket olien, inden man skal slås i gang igen. Nå men vejret var jo perfekt og vi lander på Campingpladsen. Å ja, nu kan jeg kende det, vi vil have samme plads, som for 2 år siden, der lå vi godt i læ. Vi er næsten de første. TANTEN er kommet, ellers er der ikke andre, så helt roligt, dejligt. Men den fred bliver da hurtigt brudt. Nu kommer der en stor GRÅ AUTOCAMPER, det ligner et helt fængsel.



Nej ved i nu hvad, det er GL. Jørgen i HYern, der kommer fræsende ind på pladsen og ødelægger den fred og ro der var. Nå men det må jo gå som det kan. Der kommer flere i løbet af de næste par dage og træffet arter sig til at blive rigtigt godt.



Jubii, nu skal vi ned til færgen igen, her kommer HIPPIEN og Freja, så skal vi have fest i aften og rigtig hygge. HIPPIEN har taget 95 oktan benzin med, jeg har BLYEKSTRAT så vi vil feste, til duggen falder på vores forlygter og Kalesjen bliver helt våd. Der er sådan set en meget afslappende plads, det oser simpel hen af HYGGE. Der er kun den store GRÅ, der er en mand som sanser rundt hele tiden, man kan snart få helt STRIDS af hans aktiviteter.



Han skal bage og dele smagsprøver ud, så man næsten ikke kan se ud af forlygterne. Man skulle ikke tro, den kom fra POLITIET af den GRÅ. Den kunne snart bedre passe, som en PITSABIL. Nå men lad det nu være, vi hygger, Hippien og jeg, vi står helt i VINKEL og er klar til

hjemturen næste dag. Det har været et par rigtig gode dage på VENØ og mange tak for det.

Til arrangørerne, som havde lagt et stort stykke arbejde i det. De havde sørget for, at der var alle slags Citroënger, på pladsen, både store og små modeller.

Turen til Fanø gik bare derud af og nu er jeg så hjemme hos OLESEN igen.

&

Vi er nu klar til Fanø Minitræf.



GYNGEHESTEN, HIPPIEN OG OLESEN