

# Turen til Lundeborg

## Fortalt af:

d.30/08-2013

Hej til alle, en udflugt skal jo planlægges og det bliver den. En tur ud på heden og vi skal have Lyng med hjem. Der skal lige laves et par duske, til de steder vi kommer frem til, på vores tur.



Der skal pakkes mange ting og de skal pladsers korrekt, ellers er der ikke plads, til både dyner og det hele. Nå, men så er vi klar, turen går den lange vej over mod Fyns Land, op over broen, der må kæmpes, der er nemlig mod vind, men det går nu helt godt.

Tanken er jo opfyldt, med lidt bly-erstatte og ellers 95 oktan benzin, ca.24,6 L. så der mangles ikke noget.

Vi tøffer ind på Camping pladsen og ned for enden, der er det lille hus, de to GL. har talt om, hygge tror jeg.



Der skal også handles og efter vi har fået os indlogeret, så tøffer vi lige ud i den store FYNESKE VERDEN, her er en købmand, stop. De handler og handler. Men jeg møder da lige, en lidt ældre Sportsvogn, det er jo en Volkswagen, den er nu ret sød, så vi hygger imens, der bliver handlet.



Herefter går turen videre tilbage og der er indlagt hviletid, ikke dårligt.

Jeg får min DÅBSATEST sat i vinduet, så kan folk jo læse, hvorledes mit lange liv har været.

Vi tøffer en del rundt på det Fynske og ser en masse ting, der kommer også andre biler tøffende, som vi jo hilser pænt på, hvor hyggeligt.



En tur på BROHOLM GODS, det var skisme stort, så der stod jeg og lurede, der kom mange nye biler og kikkede og en enkelt hestevogn, det var så det og det blev der så talt en del omkring.



Efter mange hyggelig dage, går turen så tilbage og hjem til Fanø igen.

Det skulle så vise sig, at det var den sidste rigtige tur jeg var på, inden jeg skulle på sygehuset.

Ja, det er sku rigtigt, jeg havde haft sådan en kløen, lidt hist og lidt her, men det er nok ikke noget.

Men joo, for faen da, det er sådan noget, makværk, som vi skulle have kikket lidt på.

Så nu går turen til Kliplev Sygehus, uha da, da, det er ikke rart.



HIPPICONTAYNEREN er også kommet hjem. GYNGEHESTEN og den, ser ikke så glad ud som De plejer, det er ikke så godt, tror jeg ikke.

HVA, nu? Jamen, så farveller da, turen går til færgen og videre ned til det Sygehus, der er meget langt, der bliver ikke snakket så meget på turen, stemningen er lidt trykket.

Her er jeg så nu, de siger det nok går, så det må jeg tro på.



Der kommer mere nyt og håber det er mig der kan fortælle, om de oplevelser jeg får og at det er godt nyt i næste afsnit.

OLESEN