

Første udflugt i år gik til Vinter Rendezvous & HY-Teamets 30 Års Jubilæum og CX-Klubben fyldte 10 år

Det er jo altid spændene, når man skal til et jubilæum, men også en 10 års fødselsdag, det kan da kun blive en stor Weekend.

Turen starter fra Fanø i 2cven, men kun til Færgen, så på gå ben, over til fastlandet og her holder så et andet transport middel, **(ikke navngivet)**.

Vi lander helt oppe i det Nordlige, ved Formanden for HY, hvor vi er blevet inviteret til en overnatning, med aftensmad og HYGGE. Det var en overvældet modtagelse vi fik af Per, og hans søde kone, samt et par legekammerater til Birka, 2 dejlige hunde.

Senere kom Johny og Marianne, det blev det da ikke mindre HYGGE af, og om der ikke også var en legekammerat med her, til vores hund. Så nu var der gang i det lille hjem. Så godnatter herfra os og tak for en god aften.

Næste morgen, et morgen bord med det hele. En tur ud at handle også gik turen til Bulbjerg hjemmet, hvor festen skulle foregå.

Rart med god tid. Der kommer mange, både nogle som vi ikke kender, men selvfølgelig en del bekendte. Der er jo nogle som er i arbejdstøjet og har det rigtigt godt med det, ikke Alfred? Med alle hans dygtige hjælpere, De gør det alle fantastisk godt.

Stegt flæsk med "Peder-sillesovs" og kartofler, var menuen til aften. Man blev "**fjeddet**" helt om bag ved ørene, uhada da, men godt. Lidt aften snak, lidt til halsen, efter behov og så godnat. Morgenen kommer og der er en, nej to hunde, der skal luftes. Der kan da også være der var tre hunde. Der kan jo godt smutte en i optællingen.

Varme rundstykker, kaffe, tee, ost og marmelade. Der var også noget brunt, kunne man se på de dejlige unger, som var med til, at bryde støjen fra **STRIKKEKONERNE**.

Der står køre tur i programmet og det skal jeg da lige love for, vi kom på. Sikken en oplevelse, med natur, hav og skibe. Os der var nysgerrige nok, fik våde sokker, ØVer. Men de er nu blevet tørre igen.

Aftenen kommer og der er nogle som har fået en lille en på øjet. Rigtig godt, da der nu skal til at være aktiviteter for alle. Tanten har gang i De andre unge. Særlig De små og det køre rigtigt godt, med lotteri og masser af gevinster til dem alle.

På turen i eftermiddags, samlede alle hvide sten på stranden, som NU skulle bruges. Der blev malet forskellige motiver og nogle lavede KUNST og det gik der rigtig mange timer med.

Aften menuen er valgfri, der er nogle som har bestilt Stegte ÅL, andre skal have Glaseret skinke. Alle spiste godt, af den veltilberedte mad. Spisningen tager længer tid end beregnet, pga. Aftenens overraskelse. 3 mands orkester, De var med til, at gøre aftenen helt i VINKEL.

Der var en af musikkerne, som man skulle tro var Tømre, han havde nemlig sin sav med. Der er en af gæsterne som er SELVBYGGER. Mette hedder hun. På egen opfordring, tager hun SAVEN og ud kommer der en *HYGGELIG* melodi. Det var bare flot.

Så var der lodtrækningen, som vi havde købt lodder til og her var der sørme, en bestyrelse der virkelig havde været om sig, for hold da op, der var mange fine ting, der kunne vindes, hvis man havde held med det.

Chokolade fondue, med frugter, var så det man skulle have til dessert. Her skulle der passes på, for frugterne havde det med at ville falde af og så ramme et og andet sted, som næsten ikke kunne skjules efterfølgende, så pletten fik man med hjem.

Med en masse snak og pjat, blev det hele sluttet af med en Øl smagning. Fra hvem, ja hvem står mon for det? Rigtigt gættet, Torben Steenberg og her blev, smagt, spurgt og svaret. Så kom Ole lukke øje forbi og folk gik til køjs.

Hundene var lidt svære, at få luftet. Jeg tror det var De aviser der lå og flød rundt omkring der lige skulle snuses i.

Igen et dejlig morgen bord.

Herefter begyndte folk at takke af, det vil vi også gøre, fra Fanø.

Vi pakker vores rejsekuffert, som er blevet fyldt til randen, med oplevelser, samt vores, "*beskidte træftøj*", med patinaen på.

MANGE TAK for en Vinkel Hyggelig weekend.

Til alle som var med til, at sætte sit præg, på dette Jubilæum og denne fødselsdag.

Olesen Fanø